

es waar je anders niet komt”



blijven”, zegt ze. “Je doet het uiteindelijk allemaal met de paarden samen. Ik vind het nog altijd een prachtig gezicht om ze voor de koets te zien draven en bewegen. Ook zelf rijden vind ik heerlijk. In de winter pak je de wagen niet zo snel en is het net zo lekker om je zelf warm te rijden.”

“Als er veel kalfjes zijn, is het leuk om daar langs te rijden”

Het is volgens Sanna schitterend om te zien dat alle individuele paarden hun eigen plekje hebben in de kudde. “Van heel jong tot heel oud, ze vormen een mooie kudde bij elkaar. Daar kun je veel van leren. Het is heel grappig om te zien dat één Fjord de baas is over alle anderen, behalve over het oudste paard. Die is juist de baas over die Fjord. Het zijn echt mijn kinderen.

Ik heb ze het liefste 24 uur per dag buiten staan, maar als ik het ‘s nachts om 4.00 uur toch wel heel hard vind regenen, sta ik gerust op om ze naar binnen te halen.”

“Het is een prachtig gezicht om de paarden te zien draven”

kalfjes zijn op De Mossel is het leuk om daar langs te rijden, maar als de hei op zijn mooist is, pak ik daar een route. We zitten niet vast aan een vaste route. Wanneer een rit een keer wat langer duurt, maakt het he-

lemaal niets uit. Het gaat om het gevoel dat je er aan over houdt.”

Hechte band

Dan is er tot slot natuurlijk de hechte band die Sanna met de paarden heeft. “Die zal altijd

Bij een langere tocht is het bovendien mogelijk om een stop te maken voor een picknick. Wat te denken van koffie met overheerlijke home-made appeltaart? Sanna: “De tijd die ik met de mensen onderweg ben is in overleg. Er is veel mogelijk: van een korte rit tot een paar uur. Als de mensen het leuk vinden, mogen ze wat eerder komen om ook bij het inspannen van de paarden te zijn”.

Vertellen over de natuur

“Ik geniet elke keer weer van het contact met de mensen”, zegt Sanna. “Je hebt met zoveel verschillende mensen te maken. Of ze nou uit de stad komen of hier uit de buurt, ik vind het prachtig om ze te vertellen over de natuur en over wat we allemaal zien. Wat is mooier dan mensen bewust te maken van het feit dat het dichtbij zo mooi is? Met de koets komen we op andere plekken dan waar je lopend of te fiets kunt komen. Ik verleg de routes ook in het seizoen. Als er veel

